

Pháp Danh

Kalama tri ân đh Nguyễn Thị Ngọc Ánh ghi chép.

[25/04/2026 - 12:24 - anhlibrary]

Kính Chư Tăng, là pháp danh cho thì phải cho biết ý nghĩa, chứ không biết ý nghĩa tại sao mà có pháp danh đó, thì nó có cái tên, mỗi tên có nghĩa chứ không phải khơi khơi tự nhiên hứng cái đặt cái tên.

Thứ nhất, ở đây có một người tên... cái người đầu tiên là Trần Triều An, Triều An ở đây là tôi đặt cái tên là Hải Hạnh. Hải Hạnh có nghĩa là những cái đức tính tích cực của biển. Tích cực của biển là gì? Ba phần tư hành tinh này là nước. Nước nó cho... nó tạo ra mây, nó tạo ra mưa, nó tạo ra cái sự ổn định về nhiệt độ trên hành tinh. Đó là một, thứ nhất là biển cái thuộc tính tích cực của biển đầu tiên đó là tính bao dung. Nó bao dung và nó ban phát, bao dung là cái gì nó cũng có thể chứa được hết, nó không có hờn giận. Nhưng mà có điều mình dang tay ra ôm lấy cuộc đời nhưng mà chưa đủ, còn cái thứ nữa là bao dung, còn cái ban phát nữa. Cái giá trị của mỗi người nó không có nằm ở chỗ mình nhận cái gì, mà nó còn nằm ở chỗ mình cho cái gì. Vậy là bao dung và ban phát. Chính là Hải Hạnh. Nhớ nha, bao dung và ban phát là Hải Hạnh.

Cái tên thứ hai là Lê Ngọc Tinh, tên là Tâm Khoác. Khoác có nghĩa là rộng nhà rộng, xe rộng, đất rộng, vườn rộng. Không có gì rộng mà lợi ích bằng Tâm rộng. Có hiểu không ta? Nhà mình ở một ngàn mét vuông, đất mình có năm trăm mẫu thì vẫn nhà rộng, đất rộng, xe rộng. Không có gì rộng mà đem lại an lạc cho mình và cho đời bằng cái Tâm rộng. Cho nên đặt tên là Tâm Khoác.

Rồi cái thứ ba nữa là Nguyễn Tuấn Duy, tên là Tường Khánh. Tường Khánh có nghĩa là may mắn và tốt lành. Có nghĩa là có nhiều người may mắn mà không có tốt. Có nhiều người tốt mà không có may mắn. Có không? Có nhiều người tốt bụng như bột vậy đó, nhưng mà xui. Có nhiều người tánh tình không ra gì nhưng mà rất là may mắn. Nhưng mà Tường Khánh có nghĩa là người vừa tốt bụng mà vừa may mắn. Tức là người này luôn luôn sống trong nhân lành và quả lành. Có hiểu nhân lành, quả lành nha. Nhớ nha.

Rồi tiếp theo đó là Linh Thế Anh. Pháp danh là Tâm Tường. Tường có nghĩa là làm, là may mắn. Trong đời có nhiều may mắn. May mắn về tình cảm, may mắn về tài chánh, may mắn về gia đạo. Rất nhiều may mắn nhưng không có may mắn nào mà nó cho bằng may mắn trong đời sống tâm linh. Nhớ nha. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng một người mà Ngài gọi là bốn pháp thành tựu. Thành tựu về tài sản, thành tựu về tinh thân, quyến thuộc, thành tựu về nhan sắc, thành tựu về sức khỏe, thành tựu về cái gì đi nữa. Nhưng Ngài dạy rằng có những giá trị về tinh thần như là giới hạnh và tri kiến nói nôm na giá trị tinh thần đi, thì cái may mắn về cái đường tinh thần nó tốt hơn là những cái may mắn về tình cảm, về tài sản, về sức khỏe, về nhan sắc. Đó gọi là Tâm Tường chỗ đó đó. Nghe kịp không? Tức là trên đời này có vô số cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cái điều tốt đẹp thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần là cái quan trọng nhất.

Cái cuối cùng đó là Nguyễn Khanh, tên là Ân Hạo. Hạo có nghĩa là mệnh mông. Ân nghe có nghĩa là cái chữ Ân nghĩa rất là hay. Ân Hạo nó có nghĩa là có một cái lòng tri ân với tất cả những gì cuộc đời đã đem lại cho mình. Và mình luôn luôn sống để ban ân cho cuộc đời. Ân Hạo có nghĩa là như vậy. Nghe kịp không? Ân Hạo có hai nghĩa. Nghĩa một là luôn luôn tri ân tất cả những gì cuộc đời đã đem đến cho mình, dù là đắng cay hay ngọt bùi. Đó là một. Cái thứ hai, luôn luôn sống để người khác phải mang ơn mình. Có nghĩa là mình phải sống tốt phải không ta? Cho nên Ân Hạo nghĩa rất là hay. Nếu tôi có con trai tôi đặt tên Ân Hạo.

Rồi tới một cái nữa là Thanh Thy. Thanh Thi, Thy là i dài thì tôi cho pháp danh là Tường Thanh. Chữ Thanh này tiếng Hán có rất nhiều nghĩa. Thanh nghĩa là âm thanh mà Thanh nó cũng nghĩa là màu xanh, mà Thanh nó cũng nghĩa là sạch. Mà Tường Thanh ở đây đó, tức là cái đời nó rất nhiều xanh, mà cái da xanh xài không được đúng không ta? Da đỏ, da vàng, da đen, da trắng. Nhưng người da xanh thì xài không được. Nhưng mà Tường Thanh là gì? Tường Thanh là cái sự trong sạch, cái sự xanh mướt nào mà bản thân mình an lạc và người ở gần mình họ thấy họ.... Mỗi lần người ta nhìn tới mình là người ta thấy cái màu xanh của biển, màu xanh của trời, màu xanh của lá.

Mỗi lần ta nhìn mình, người ta được mát mẻ thì người ta gọi là Tường Thanh. Nghe kịp không? Mỗi lần người ta nhìn tới mình, ta nghĩ đến trời, biển và rừng cây. Đây gọi là Tường Thanh.

Rồi tiếp theo là nữ là Lê Thị Bích Liễu. Tôi cho cái tên là Quán Hạnh. Quán có nghĩa là tới nơi tới chốn. Nhiều người phật tử nghe Quán, tưởng là Tứ Niệm Xứ, NO. Chữ Quán có nghĩa là giống như quán chúng. Quán nghĩa là xuyên suốt, giống như nhất quán. Quán Hạnh có nghĩa là tới nơi tới chốn. Có nghĩa là đừng có tu ba mớ, đừng có tu kiểu ba rọi, nửa nạc, nửa mỡ. Lòng đã quyết cái gì là đi tới nơi tới chốn là Quán Hạnh. Quý vị hiểu? Quán Hạnh là làm cái gì là phải làm tới nơi tới chốn. Nhớ nha, chữ Quán nghĩa là tới nơi tới chốn, nghĩa là tới bến, tới bến mà dân nhậu mà không tới bến không có nhậu, không say không về nha. Nhớ nha! Rồi Quán Hạnh là cái gì đó là tới nơi tới chốn.

Tiếp theo là Quán Như. Cái này tôi xin lỗi ai vậy? Quán Như. Quán Như là Trần Trần. Nhưng tại tôi hỏi ai tên Trần Trần. Trần hay là Trâm? Trần Trần đúng không? Trần Trần phải không? Đúng. Hồi này lúc mà tôi đặt cái tên này nè, tôi nhớ tiếng Việt Nam có cái nhìn trần trần ấy. Không, tôi biết, tôi biết. Trần ở đây nghĩa là quý. Trần Trần là double treasure, nhưng mà ở đây, tại tôi nhìn cái tên thì tôi mới nghĩ tới chuyện bên Pháp. Có cái bà đó đi quy y với Hòa thượng, Hòa thượng hỏi tên gì? Bà tên là Nguyễn Thị Mít. Hòa thượng đặt tên là Nguyên Quả. Không, cái đó chuyện bên Tây, giờ chuyện Việt Nam. Tôi nhìn cái chữ Trần Trần, tôi lại nghĩ đến một chuyện tôi cho cái pháp danh là Quán Như. Quán Như có nghĩa là chúng ta có hai cách nhìn về cuộc đời. Một là nhìn nó như nó là, và hai là mình nhìn nó như mình muốn. Thì hai cách, cách nào tốt? Đó gọi là Quán Như. Có nghĩa là cuộc đời nó ra sao, thấy nó y như vậy, không giận hờn, không dính mắc, không ái luyến. Một khi đã đi thì đầu không ngoảnh lại, chỉ thẳng đường mà đi. Không đi ngang về tắt, không đi sớm về khuya. Gọi là Quán Như.

Tiếp theo là Trần Thị Thu Trâm. Tôi cho cái tên là Khánh Tâm. Ai cũng có một cái lý tưởng để gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà đối với người này, tôi mong là người này hãy xem đời sống tinh thần là một cái lý tưởng cao nhất. Sự nghiệp tinh thần. Các vị có nghe chữ khánh thành không? thì Khánh Tâm đây tôi mong, mong là người này luôn luôn xây dựng cái ngôi nhà tâm linh, tinh thần nhiều hơn, nhiều hơn là đời sống vật chất. Nhà thì có nhiều cửa đúng không? Thì ở đây cũng vậy. Một con người cũng gồm có sáu cửa để nhìn ra thế giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tôi mong là cái người mà Khánh Tâm này nè, kể từ khi mà có pháp danh, kể từ khi mà quy y, nhà người này có sáu cửa như bao nhiêu nhà khác. Nhưng, những cái gì mà người đó nhìn thấy chỉ thấy Phật thôi. Nghe cái gì cũng nghĩ tới Phật. Người cái gì cũng nghĩ tới Phật. Ăn cái gì cũng nghĩ tới Phật. Sờ chạm cái gì cũng nghĩ tới Phật và nghĩ chuyện gì cũng nghĩ tới Phật. Người này nên được gọi là Khánh Tâm. Tôi cho là khó có tên nào đẹp hơn tên này. OK.

Tiếp theo đó là Hồ Anh Võ. Hồ Anh Võ tôi cho cái tên là Thường Tín. Chữ Thường Tín nếu mà tra từ điển Hán Việt thì nghĩa nó nghèo lắm. Thường tín có nghĩa là tin hoài. Nhưng mà không, Thường Tín này có nghĩa là tin vào cái gì, tin vào những cái giá trị bền vững, những giá trị không phai pha, nhạt nhòa theo năm tháng gọi là Thường Tín. Không có tin mấy cái rẻ tiền, không tin cái ba xu mà tin vào những giá trị hằng tại. Đó là Tam Bảo, đó là chánh pháp. Cái gì là cứu trụ, cái gì là vĩnh cửu thì mình mới tin. Đó gọi là Thường Tín. Nhớ nha, tức là không có tin, không có tin cái gì mà ba đó, ba mớ là óc ơ là bỏ bỏ, chỉ tin cái gì mà mình thấy nó có cái giá trị thật sự. Đó, giá trị thật sự là Thường Tín.

Tiếp theo đó là Võ Ngọc Phước Tấn. Tôi cho cái tên là Trí Thường. Trí Thường có nghĩa là gì? Luôn luôn và luôn luôn nhớ, đời là mọi sự là vô thường. Đúng không ta? Nhưng mà luôn luôn hiểu đời là vô thường, đời là khổ thì cái trí hiểu đó được gọi là trí thường. Tức là hiểu được cái gì là thường. Mà cái thường ở đây là gì? Trên đời mọi thứ là vô thường, chỉ có cái vô thường đó là thường thôi. Có hiểu cái đó không ta? Trên đời cái gì cũng vô thường, chỉ có cái vô thường đó là thường. Hiểu hả? Bởi vì nó luôn luôn vô thường mà. Chữ Trí Thường nghĩa rất là sâu nha. Trí Thường. Trí hiểu trong cái thường. Ở đây các vị để ý, nếu quý vị có học tiếng Hán, quý vị sẽ thấy cái người Hồ Anh Võ tôi cho là Thường Tín. Chữ thường nằm đằng trước, nhưng mà cái người Phước Tấn tôi cho là Trí Thường. Để chữ thường để đằng sau. Nó gần như danh từ vậy đó. Nhớ nha. Trí Thường.

Rồi, bây giờ tới Nguyễn Viết Hựu. Tôi cho cái tên là Diên, Diên Hạnh. À, nó có một cái trùng hợp rất là đặc biệt là trong chữ Sanskrit, chữ dhra, dhra có nghĩa là lâu bền. Và các vị dịch Hán Tạng họ không có dịch chữ, chữ “dh” này mà họ dịch là diên. Họ không có dịch mà họ chuyển nó thành... nó giống như chữ club là câu lạc bộ vậy đó. Thì chữ dhra nó họ dịch là diên. Diên là lâu bền. Như chùa Một Cột ngoài Bắc nó có cái tên chữ đó. Người bình dân nôm na gọi là Diên Hựu. Chùa Một Cột là chùa Diên Hựu. Diên Hựu nghĩa là tốt lành. Hựu nghĩa là lucky mà cũng nghĩa là again, một lần nữa, chữ Hựu. Nhưng mà chữ Diên Hựu nghĩa là long lucky. Có nghĩa là cái sự tốt lành mà kéo dài. Rồi, như vậy Diên Hạnh có nghĩa là gì? Là không có vì phong ba, bão táp cuộc đời mà bỏ đạo gọi là Diên Hạnh. Hạnh bền vững. Cái tâm tu bền vững là Diên Hạnh. Diên là lâu bền.

Rồi cuối cùng là Tôn Tử Thu Tâm tôi cho cái tên là Hải Thụy. Trí Phật như biển, Pháp Phật như biển và Hạnh Phật như biển. Tất cả những điều tốt đẹp của đời mình là tốt nhất phải đi ra từ Tam Bảo. Tôi cho cái tên là Hải Thụy. Chữ Thụy nó có nghĩa là tốt lành. Hải Thụy tức là những điều tốt lành từ ba cái ngôi Báu đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đó là Hải Thụy. Xong rồi.